



Praktikant Pia Nygaard

Efterår 2014

Mit liv som praktikant i Bruxelles

Bruxelles overraskede mig. På en god måde. Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forestillet mig, men i hvert fald noget andet end det, der mødte mig. Bruxelles er på mange måder et lille Paris midt i det flamsktalende Flandern. Her tales primært fransk, gaderne er spækket med fortovscaféer, og stemningen er noget helt særligt. En af de første dage sagde en til mig, at Sydeuropa starter i Bruxelles, og vedkommende har så ganske ret. På godt og ondt. Det er som om, at vejarbejdet aldrig får en ende, og at alting bare går en smule langsommere. Kassedamerne i Delhaize går i hvert fald ikke ned med stress. Derudover vil mange nok påpege, at byen er et toppolitisk stål- og glashelvede, hvor magten og bureaukratiet hersker. Det er sådan set også rigtigt. Bruxelles er EU's hjerte, og de store institutioner tårner op over de trafikerede gader nær Schuman i det europæiske kvarter. Overalt skyder nye glasbygninger op. Bruxelles har vokseværk.

Men samtidig er Bruxelles bare skøn. Det er en interessant, international og dynamisk metropol, og der er rig mulighed for at udforske forskellige kulturer. Det kan f.eks. gøres ved at spise spændende, etnisk mad i det congolesiske kvarter Matogné; gå på loppemarked i Marolles, hvor der tales en særlig dialekt af en blanding mellem frank, flamsk og spansk; eller sætte sig ind på en af de utallige små og hyggelige caféer, hvor der både serveres belgisk chokolade i flydende form og hvor udvalget af lækre, belgiske øl er enormt. Alternativt kan man også gøre det, som alle praktikanter mindst én gang i deres praktikophold gør – svinge en tur forbi Place du Luxembourg, hvor der hver torsdag, afhængigt af årstiden, opstår spontan havefest.

Et gennemgående tema under mit ophold har været, hvor hurtigt tiden er fløjet af sted. Mandag er typisk gået med fællesspisning på kollegiet; onsdag har stået i Chatêlain markedets tegn, hvor vi har spist os mætte i billige veganerburger og hjemmelavede vafler; torsdag aften er forløbet på The Grapewine, danskernes foretrukne tilholdssted på Place Lux; weekenden har budt på udflugter, restaurantbesøg, byture efterfulgt af tømmermænd (belgiske øl indeholder en del mere alkohol end danske øl), og før man har set sig om, er det blevet mandag igen. Bruxelles har i den grad behandlet mig godt.



Praktikforløb som faglig udfordring

Det Syddanske EU-Kontor har taget utroligt godt imod mine medpraktikanter og jeg. Trykke rammer, et godt arbejdsmiljø, søde kollegaer og masser af tillid har gjort, at man som praktikant har kunne påtage lige så meget ansvar, som man kunne tænke sig. I modsætning til, hvad man kunne frygte, har kaffebrygningen været minimal. I stedet for har jeg fået lov til at beskæftige mig med mange forskelligartede opgaver inden for kontorets arbejdsområder. F.eks. har jeg arbejde med en række aspekter inden for projektudvikling og –implementering af syddanske EU-projekter, udarbejdet og analyseret partnertilfredshedsundersøgelser, produceret materiale til diverse projekthjemmesider, skrevet artikler, udsendt nyhedsbrev, administreret hjemmesider, udviklet såkaldte factsheets og programblade over EU-programmer, udarbejdet mulighedsanalyser for syddanske samarbejdspartnere, holdt oplæg for besøgsgrupper på kontoret og meget, meget mere. Det har været rigtigt spændende at supplere min uddannelse med praktisk erfaring og herigennem kombinere teori og praksis.



Styrker og kvalifikationer med i bagagen

Det har været rigtigt givende, at jeg via min praktikplads har kunnet sætte mine uddannelsesmæssige kvalifikationer i spil, og blive udfordret på en helt anden måde end hvad universitets undervisning kan gøre. Jeg er overbevist om, at det er sundt at komme ud i "den virkelige verden", og stifte bekendtskab med arbejdslivet uden for universitets murer. Omvendt har det også været fedt og bekræftende at opleve, at jeg faktisk har kunnet bruge den viden, de arbejdsmetoder og – tilgange, som mine fire år på universitet har udstyret mig med. Men gangske enkelt har mit praktikforløb resulteret i, at jeg føler mig bedre styrket og mere kvalificeret til at søge det rigtige job efter endt uddannelse.

Tre ord, som betegner min tid i Bruxelles

Chatêtlain marked – gode kollegaer –
Hvedeøllen Ramée Blonde

Min største oplevelse

Bruxelles ligger midt i Europa, hvilket man skal huske at udnytte. På mindre end to timer kan man med højhastighedstog komme fra Bruxelles til både London, Amsterdam og Paris. Samtidig er der også mulighed for at rejse Belgien tyndt i weekenderne, fordi der, i modsætning til Danmark, er halv pris på togbilletter i weekenden. I september traf mine medpraktikanter og jeg en impulsiv beslutning om at tage en forlænget weekend til Paris. Fordi vi var sent ude, og samtidig virkelig gerne ville rejse med Thalys højhastighedstog, måtte vi betalte ved kasse et. Men det var det hele værd. Efter en time og 20 minutter stod vi en fredag eftermiddag midt på Gare du Nord. Det var en første weekend i oktober, men alligevel var der sommerstemning i Paris – 25 grader, vin, Eiffeltårnet, solnedgang på Sacré Cour, you name it. Det var en fantastisk weekend med mine medpraktikanter, hvor vi lå ufrivilligt tæt på hinanden under dobbeltdynerne i vores lejede Air b'n'b-lejlighed.